

Voor den deugdzamen mensch is er vrede in het leven, vrede bij het afsterven en vrede in den Hemel.

H. Bonaventura

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Petrus Van der Bracht

Weduwnaar van wijlen Madame

Elodie Van Damme

geboren te Voorde den 18 December 1862 en er godvruchtig overleden den 3 Oogst 1947, getrouwd met al de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Deze diep kristelijke man betrachtte steeds in zijn leven den drievoudigen vrede : den vrede met God in het stipt vervullen van zijn kristelijke plichten ; den vrede met zich zelf in de heerschappij der ziel over de hartstochten ; den vrede met den medemensch door aan iedereen, in rechtvaardigheid, het zijn te geven en uit liefde gaarne dienst te bewijzen

Ook is zijn afsterven geen foltering geweest, maar alleen een vredig verwisselen van dit aard-sche met het eeuwige Leven. Met volle onderwerping zag hij ook zijn einde naderen en kan dan ook met de apostel Paulus in alle waarheid en gerustheid des harten zeggen " Mijn levenstaak is vervuld, ik heb de goede strijd gestreden en mijn geloof bewaard ; in alle moeilijkheden van het leven heb ik mijn toevlucht genomen tot God in wien ik altijd hulp en troost heb gevonden Nu

blijft mij nog de kroon te ontvangen die de rechtvaardige Rechter mij schenken zal ter eeuwige vergelding.

H. Paulus.

Beminde kinderen en kleinkinderen, laten we niet bedroefd zijn zooals dezen, die geheel gehecht aan deze wereld en haar ellende, er niet aan denken dat we eenmaal heengaan naar de eeuwigheid waar we, na een deugdzzaam leven, weer met onze duurzamen vereenigd zullen worden om er nooit meer van elkaar te worden gescheiden. Hebt dank intusschen voor al uw liefdeblijken, maar toont mij door uw vurige gebeden dat het waarlijk gemeend was.

Mijn Jezus barmhertigheid !

R. I. P.

De Families VAN DER BRACHT,
VAN DAMME, VALEZ en
BAUWENS

danken hartelijk voor de troostende
blijken van deelnemende genegenheid
ontvangen bij het afsterven van hun-
nendierbaren overledene.

Uitgever R. De Vos, Ophasselt