

God; wees mij barmhartig en toon mij het licht van Uw aanschijn.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Albert Van der Bruggen

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA ROELANDT**

geboren te Nederbrakel, op 9 oktober 1924 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel - Opbrakel, op 20 december 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN DER BRUGGEN, ROMAN, ROELANDT** en **DE PESSEMIER,**

danken U voor uw gebed en uw blijken van innig meevoelen.

Het leven van de mens hier op aarde is niet blijvend, het is een tocht doorheen miserie en geluk naar de eeuwigheid toe.

Albert heeft hard gewerkt voor zijn groot gezin en vroegtijdig is nu aan zijn leven een einde gekomen.

Dat het mensenleven niet eindigt op een dood punt weten we door de boodschap van de Heer maar ook door zijn verrijzenis uit de dood.

Voor ons allen is de Heer een plaats gaan bereiden in het eeuwigdurend geluk bij de hemelse Vader. Opdat al onze overledenen en in het bijzonder Albert, dit zouden waardig zijn bidden we voor hen allen om Gods Barmhartigheid en voegen onze beden bij die van de kerk.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons nu en in het uur van onze dood.