

De dood is voor de kristen geen einde, maar een begin, de smartelijke doch voleindigende overgang naar het eeuwig leven.



IN DE VREDE VAN CHRISTUS
RUSTE VOOR EEUWIG DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert VANDERBRUGGEN

echtgenoot van Mevrouw
Mevrouw Agnès PIETERAERENS.

Geboren te Houdeng-Goegnies op 5 november 1915 en godvruchtig overleden in de Sint Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel op 4 oktober 1982, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen. Oudstrijder 1940-1945.

De gedachte aan de dood is onmisbaar om het aardse leven naar zijn juiste waarde te beoordelen. Het geeft ons vroeg of laat het persoonlijk besef van de algemene vergankelijkheid van het aardse.

De dierbare overledene, was een eenvoudig, diep gelovig, een ijverige en bekwame vakman, zijn leven was bezield met goedheid en zachtheid, met dienstvaardigheid voor zijn medemens, een hulp in parochieverband. Een dankbaar mens, vol waardering en liefde voor zijn werkzame echtgenote, goed en begrijpend voor zijn inwonende schoonouders, een voor-

beeld van geloof en werkzaamheid voor zijn kinderen en opgenomen weeskind.

Vroegtijdig op rust gesteld, vocht hij de laatste tijd tegen ziekte die hem stilaan ondermijnde. Hij hoopte nog op beterschap, doch God heeft het anders beschikt. Laten wij nu deze goede man en vader van ons is heengegaan hem dankbaar indachtig blijven in ons gebed.

Mijn goede echtgenote, Agnes, ik dank U omdat ge me al die jaren trouw ter zijde hebt gestaan, ook in moeilijke dagen, ge hebt gehoopt en gebeden, moge uw geloof U helpen deze zware beproeving en eenzaamheid te verwerken.

Dierbare kinderen, voor U heb ik geleefd en gewerkt, blijft voor uw moeder zorgen en elkaar genegen, familieleden en vrienden blijft bidden voor uw dierbare afgestorvenen, die we speciaal gedenken in de maand november en het jaar door.

Namis : op zondag 17 oktober a.s. te 10 u. in de parochiekerk St.-Martinus te Oprakel.

De families VANDERBRUGGEN, DE WOLF,
PIETERAERENS, HENAU,
danken U voor de kristelijke deelneming.

Uitg. Sylvain Gijselincq, Oprakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel