



VROOM AANDENKEN VAN

de Heer

Bernard VANDERBRUGGEN

zoon van wijlen

Leo en Melanie DOCLO,

geboren te Opbrakel op 27 mei 1876 en
er kristelijk overleden op 26 september
1971, gesterkt door de Heer in zijn
Sakramenten.

Lid van het Sint-Franciscus Xaverius
genootschap.

In een hoge en gezegende ouderdom kwam
de Heer zijn dienaar halen. Gerust en ge-
lukkig is hij met hem meegegaan na vol-
brachte plicht. En allen getuigen van hem :
Hij was een braaf en goed man.

Hij had de grote gave met weinig tevreden
te zijn en zodoende het echte geluk hier op
aarde te kunnen vinden. Door zijn vriende-
lijke en ongekunstelde omgang telde hij en-
kel vrienden rondom zich. Zijn stille eenvoud
en zijn diep kristelijk geloof weze voor ons
allen tot voorbeeld.

In goede verstandhouding en wederzijds
dienstbetoon leefde hij samen met zijn zuster
de vele gelukkige jaren die God hem toege-
meten heeft. Zo is hij de weg gegaan naar
de Heer, na een zorgzaam en bedrijvig leven
waar hij in Gods onmetelijke liefde zijn loon
zal mogen ontvangen.

Mijn dierbare zuster, en allen die mij
trouw omringden en verzorgden zeg ik mijn
oprechte dank. Moge de Heer U zegenen en
ons allen samenbrengen in zijn Rijk zonder
einde.

De families VANDERBRUGGEN-DOCLO,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Utg. S. GijsselInck. Opbrakel