

† Hoopvol de wederkomst van de verrezen Heer †
verwachting, zijn wij in gebed verenigd
bij het afscheid van

Mevrouw

CAMILLA VAN DER BRUGGEN

weduwe van de Heer

CHARLES-LOUIS HUBO

geboren te Zegelsem op 14 juni 1889 en er godvruchtig
overleden op 4 mei 1972, versterkt door de HH. Sakra-
menten van de zieken en de stervenden.

Lid van de bond van de gepensioneerden.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van moeder.
Toch zijn wij God dankbaar omdat wij zulke moeder
hebben gehad. Voor haar kinderen was zij steeds de
bezorgde en bezige moeder, die spijs de harde kanten
van het leven, altijd moedig haar weg ging en in alles
de wil van God, hoe moeilijk soms te begrijpen, aan-
vaardde. Bij haar vonden zij steeds de steun, de aanmoediging
en de opbeuring voor hun eigen problemen. Hun
geluk was haar vreugde, maar ook allen die haar van
naderbij hebben gekend dragen van haar de herinnering
mee van een opgeruimde, werkzame en gediensige
vrouw.

Daarom kunnen wij danken voor dit mensenleven,
voor haar moederlijke bekommernis, haar begrijpende
naastenliefde en haar diep geloof. Wij geloven dat zij
nu verder leeft — want gelovig sterven is weliswaar
afscheid nemen van de tijd maar niet van het leven —
bevrijd van wat het aardse leven minder gelukkig maken
kan, weer in God verenigd met vader, vanwaar zij ons
nog inniger nabij blijft.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, bewaart de
gedachtenis en het beeld van uw moeder steeds in uw
hart. Volgt haar voorbeeld na, dan zijt gij steeds op de
goede weg naar een gelukkige toekomst.

Familieleden en gij allen die mij ooit wat genegenheid
hebt betoond, u dank ik ervoor; vergeet mij niet in uwe
gebeden.

De Heer en Mevrouw Valère GEZELS-HUBO, kinderen
en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Urbain DE CLERCQ-HUBO en
kinderen,

De Heer en Mevr. Lucien GODYN-HUBO en kinderen,

De Heer en Mevrouw André VAN DE WATTIJNE-
HUBO en kinderen,

De families VAN DER BRUGGEN, HUBO, TRONQUO
en DE BUS;

**DANKEN U voor de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.**