

†

Tot vrome nagedachtenis  
van de Heer

## **Emiel-Jozef Van der Bruggen**

echtgenoot van Mevrouw  
**Gabriëlle VERLINDEN**

geboren te Nederbrakel op 27 november 1907 en godvruchtig overleden te Brakel op 13 september 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Hij was een plichtsgetrouwe man, gedienschtig en goed voor allen.

Getekend door de ziekte, werkte hij toch met wilskracht verder en stond zijn echtgenote bij in het leven van elke dag. Hij was een voorbeeld van echtelijke trouw. De liefde, die hij zijn kinderen toedroeg, maakte hem tot een uitnemende vader.

Zijn plots heengaan brengt dan ook een grote verslagenheid in ons midden.

Toch weten wij dat zijn schone ziel thans ten hemel is gestegen tot grote glorie van God.

Gij allen die hem kenden in zijn minzame omgang, gedenkt hem met een gebed.

De families VANDERBRUGGEN,  
VERLINDEN, GAUDISSIABOIS,  
LABEE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel