

« Ik ben de weg, de waarheid en het leven ».
(Joh. 14,6)

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Emma, Maria VAN DER BRUGGEN

weduwe van de Heer René VAN WIJMEERSCH,

geboren te Zegelsem op 21 maart 1902
en godvruchtig overleden te Oprakel op
26 januari 1982,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
en van de KVLV.

De dood van een goede en trouwe kristen
mens is de bekroning van het aardse leven
en voor de goede en vrome gelovige de
blijde intrede in het hemels Vaderhuis.

Zoveel wordt klaar en helder door de dood,
de dood bevestigt het schamele aardse leven.
En zoals elk mens maar leven kan uit de
kracht die haar oorsprong heeft aan de bron
van alle Licht, Leven en Geluk in God en
er opnieuw uitmondt in de eeuwige werkelijk-
heid van Gods liefde... zo weten wij en
geloven wij vast dat Maria, onze moeder,
familielid en gebuur nu voortleeft, over de
dood heen, in en door Gods liefde in alle
eeuwigheid, bij al dezen die ons in geloof

zijn voorgegaan. « Zalig zij die in de Heer
sterven, zij rusten uit van hun moeiten, hun
daden vergezellen hen ». (Apok. 14,13).

Zo is een goede en doorbrave kristen vrouw
van ons heengegaan, eenvoudig en stil zo-
als ze geleefd heeft. Al haar levenswegen
waren schoon, gerijpt en geadeld door haar
huiselijk werk, door offer en beproeving. Al
haar doen en laten was belicht door een
vroom en diep kristelijk geloof, een rots-
vast vertrouwen op God en bezielde door een
offervaardige liefde voor God en haar mede-
mensen. God geve haar nu het loon en de
kroon van het eeuwig geluk.

Danken wij de Heer voor al de tijd dat we
met haar gelukkig mochten leven.

Hoe zal ik U allen danken, die mij met
een bewonderenswaardige goedheid en liefde
hebben geholpen, verzorgd en getroost in
mijn geliefde thuis? God zegene en lone
't U.

Gezongen mis vanwege het KVLV op
woensdag 24 februari 1982 om 19 uur.

De families

VAN DER BRUGGEN, TRONCQUO,
VAN WIJMEERSCH, DELMOTTE,
danken U oprecht voor de blijven
van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselink, Oprakel.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel