

†  
Kinderen, al wat moeder was,  
zij heeft het U gegeven  
laat elk iets van wat moeder was,  
hernieuwd, in U herleven.

ZALIGE GEDACHTENIS AAN  
MEVROUW

## Emma-Maria Van Der Bruggen

weduwe van de Heer  
Raymond DEKONINCK

geboren te Oprakel op 10 november 1887 en er  
godvruchtig overleden op 21 december 1968, ge-  
sterkt door de sacramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Ze was lid van de boerinnegilde - van de con-  
frerie van het H. Hart - Van de voortplanting  
van het geloof.

Moeder is zacht heengegaan, ze was gereed, de  
Heer mocht komen want geheel haar leven is  
een voorbereiding geweest op de grote ontmoet-  
ing met haar Heer die ze zo trouw en voor-  
beeldig gediend heeft. - Als diep kristelijke  
vrouw had ze twee dingen die haar boven alles  
duurbaar waren : haar vroom geloof en haar  
schoon gezin. Haar leven was werken als geen  
van haar gelijken, bidden regelmatig in haar  
gezin en de parochiekerk. Ze trachtte dag aan  
dag haar plicht te doen in groeiende volmaakt-  
heid, ging er iets tegen, ze maakte het tot een  
Gode welgevallig offer. Ging het goed, ze dank-  
te er blijde de Heer om en ze had steeds in  
zich de blijde vreugde en geluk van een goed  
geweten.

Moeder was, als echtgenote en moeder, een  
voorbeeld van edelmoedigheid, zorg en toewij-  
ding, als lid van de boerinnegilde ijverig op  
post voor het goede. Als kerkganger een vroom  
beeld van trouwe en beleefde Godsvrucht, want  
we hebben hier geen blijvende woonst.... Ze  
was als die sterke vrouw uit de schrift, op  
haar kon haar man en haar kinderen betrou-  
wen.

Moeders gaan altijd te vroeg van ons heen,  
nu ze van ons is weggegaan bloeien nog meer  
dan ooit genegenheid en dank op. Het aardse  
leven geeft maar een voorsmaak, van wat God  
haar zal geven aan overgankelijk geluk en  
eeuwige vrede, zoals bezongen op het hoog-  
feest van onze VERLOSSER, aan alle mensen  
van goede wil.

Mijn geliefde kinderen en klein kinderen de  
liefdevolle zorgen en de kommervolle genegen-  
heid, waarmede U allen me steeds omringd  
hebt, zelfs mijn leven verlengd hebt, zijn  
me de meest waardevolle uiting van uw  
kinderlijke liefde en toewijding geweest waar-  
voor ik U niet genoeg kan danken. Gedenk  
ons, die U zijn voorgegaan regelmatig in uw  
vrome gebeden, zodat we verenigd blijven in  
de kristen gemeenschap.

Beste familieleden, oud-gildezusters en ken-  
nissen bidt voor mij.

De families VAN DER BRUGGEN, SCHITTE-  
CATTE, DEKONINCK en ROELANDT,  
danken U voor uw blijken van  
deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.