

*Morgen zal de lente komen
maar niet voor mij,
Zeker geen zomer meer,
al waren rijpe velden
mij oneindig lief...*



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Frans VANDER BRUGGEN

weduwnaar van Mevrouw
Paula DE GEETER

Hij werd geboren te Opbrakel op
30 maart 1927 en is overleden te Ronse
op 15 januari 2008, gesterkt door
de Heilige Ziekenzalving.

**De familie dankt u voor uw
meebidden en meelevens.**

Namis in de parochiekerk
Sint-Martinus te Opbrakel op
zondag 10 februari 2008 om 9 uur.

Terwijl jij weg bent
en ons leegte laat,
vermoeden wij onverwoord
dat je nog steeds bestaat,
dat wij je nog horen
en met je kunnen praten,
want alle liefde die er was
kan zelfs de dood niet scheiden.

U allen die ik mocht ontmoeten
dank voor uw handdruk
uw teken van vriendschap
uw gebed.

God,
Wij bidden U, nu Frans zijn leven
op aarde is voltooid, dat hij,
herenigd met allen
die hem voorgingen,
in uw liefde mag verblijven.
Amen.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel.