

*Een flinke vrouw, wie zal haar vinden?
Laat haar genieten van de vruchten van haar werk
en dat iedereen in de stad met lof over haar spreekt.
(uit het Boek der Spreuken)*



In dankbare liefde gedenken wij

MEVROUW

Godelijke

VANDER BRUGGEN

echtgenote van de heer

Alfons DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel op 30 juni 1929
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 2 december 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

VANDER BRUGGEN - DE TEMMERMAN
BAGUET - MEERSCHAUT
danken u voor uw meelevens en uw gebed.

Rouw. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Wij blikken als familie, vrienden en burens terug
op een leven van een waardige vrouw, een ingoede
echtgenote, moeder en grootmoeder.

Haar liefdevolle aandacht, haar zorg voor de dage-
lijkse dingen, haar bekommernis om alles waar ze
mee bezig was, het was uitdrukking van de diepe
genegenheid voor haar gezin.

Zonder opdringerigheid wilde zij meegeven wat
waardevol is: goedheid en inzet, geduld en vertrou-
wen, moed en voornaamheid. En de woorden die
zij sprak getuigden van wijsheid en inzicht. De
leemte die zij nalaat voelt pijnlijk aan. In liefde
en overgave heeft zij voor ons geleefd. We zullen
haar missen, maar vergeten kunnen wij niet.

Heer,

wij zijn bedroefd omdat ma, oma gestorven is.

*Maar zoals zij proberen wij te geloven dat er niets
verloren gaat van wat Gij ons gegeven hebt.*

*Vergeef wat in moeders leven onvolkomen was,
en bewaar al wat goed en edel was in haar.*

Laat haar nu eeuwig rusten in Uw vrede.

M'n goede echtgenoot, m'n lieve kinderen en klein-
kinderen, beste familie en vrienden, voor u is mijn
heengaan, bron van droefheid en pijn.

Maar wij mogen God dank zeggen voor de vele ja-
ren van gelukkig samenzijn. Blijf elkaar omringen
met aandacht en liefde.

Eens zullen wij voorgoed samenzijn.

Namis op zaterdag 10 januari 1998 om 19 uur in de
Sint-Lambertuskerk te Parike.