

« Vader, in Uw handen leg ik mijn geest ». (Luc. 23-46)

†

Aandenken aan

Jozeef, Achiël Vanderbruggen
echtgenoot van Marguerite Mincke,

geboren te Oprakel op 19 april 1909
en er plots overleden op 15 juli 1991.
Begeleid en gesterkt door het gebed
van de Kerk.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Heer, bij het zo plotse heengaan zijn we pijnlijk verslagen. Nog voor dat we U zoeken zijt Gij bij ons, Heer. Voor wij Uw naam kennen roept Gij ons reeds tot leven.

Wij mensen en alles rondom ons zijn door Uw Liefde geschapen, bestemd om tot U terug te keren. Daarom leggen we onze overledene met vertrouwen in Uw Vaderlijke handen.

Wij danken U om zijn leven, zijn inzet, zijn werk en zorg, zijn oprechte eenvoud en zijn diep geloof.

Om alles wat hij voor ons is geweest en gedaan heeft hebben we reden tot dankbaarheid en genegenheid.

We dragen de dierbare nu ten grave in de gelovige overtuiging dat Gods Liefde zo groot is dat Hij deze mens met Zijn Liefde en Vrede zal omgeven opdat hij thuis mag komen bij Hem, samen met allen die ons in geloof zijn voorgedaan.

Margriet, nu is het stil en eenzaam. Roland en José, alsook beste familie, God zegene en beware U tot een blijvend weerzien bij de Heer.

Namis : zondag 4 augustus om 10 u.

Mis vanwege de Oudstrijders :
dinsdag 23 juli om 18.30 u.

Voor uw blijken van medeleven in hun rouw danken U de families

Vanderbruggen, Mincke, Hubo,
Van Maeldergem.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer - Brakel