

Wij hebben ze bemind tijdens haar leven, ver-  
geten wij ze niet na haar dood.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**LEONA VANDER BRUGGEN**

Echtgenote van Mijnheer

**LUCIEN MONNIER**

geboren te Geeraardsbergen, de 26 November 1909  
en er overleden de 17 Augustus 1947,  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Het geluk op deze wereld is van korte duur, het  
vergaat wanneer men denkt het te bezitten. Het  
ware geluk is bij God.

De zeer betreurde afgestorvene was van iedereen  
bemind. Haar rechtschapen gemoed, haar goed-  
hartig, rechtzinnig en gediensig karakter maakten  
haar bij iedereen bemind.

O Heer, waarom rukt Gij me zo onverbiddelijk  
weg, in de bloei mijner jaren, van hen die mij zo  
duurbaar waren, en die ik zo oprecht lief had ;  
doch dat Uw wil geschiede op aarde als in de  
Hemel.

Teergeliefde echtgenoot en dochtertje, ik had  
gehoopt nog zeer vele jaren bij u te mogen blijven,  
als een trouwe vrouw, een verkleefde moeder,  
slechts bezorgd voor uw welzijn. Weent over mij,  
maar bewaart me vooral een liefhebbend aanden-  
ken. Mijn genegene ouders, schoonouders en fami-  
lielieden, hebt dank voor uw goede zorgen. Vaart  
allen wel en gedenkt mij in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel met U in vrede  
ruste. Amen.

*Mijnheer Lucien Monnier,  
Mejuffer Lucienne Monnier,  
De familiën Vander Bruggen,  
Monnier,  
Van Lierde,  
Van Oppens.*

*danken U van harte voor de  
blijken van welgemeende  
deelneming, hun betuigd  
bij het overlijden van hun  
teergeliefde echtgenote, moe-  
der, dochter, schoondochter,  
zuster, schoonzuster, tante,  
nicht & bloedverwante*

**Mevrouw Leona Vander Bruggen**

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.