

Vanderbruggen Maria Camilla

Opbrakel 13/8/1888

Brussel 4/6/1977

*Zij was een wijze vrouw
met een diep geloof.*

*Dit geloof bewaarde haar
jong van hart en helder van geest
tot het laatste uur van haar leven.*

*Zij was op een buitengewone wijze
mee met haar tijd,
mild en begrijpend in haar oordeel,
minzaam in haar contacten,
bescheiden en vroom.*

*Tijdens haar laatste lange ziekte
heeft zij bij iedereen
bewondering doen groeien
om haar geduld, haar moed
en haar goedheid.*

*De Heer geve haar nu
voor altijd
de jeugd van het eeuwig leven !*