

Gegroet, o Kruis,
onze enige hoop.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Octavie VAN DER BRUGGEN

weduwe van de Heer
Petrus LIMPENS,

geboren te Optrakel op 9 april 1874 en zachtjes
in de Heer ontslapen te Nederbrakel op
20 maart 1962,

gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de pauselijke zegen „in articulo mortis“
Zij was Lid van de confrerie van de H. Barbara

„Gedenk, o Heer, uw dienares die ons is voor-
gegaan met het teken van het geloof en in vrede
rust. Verleen haar, en aan allen die in Kristus
rusten, de plaats van verkwikking, van licht en
vrede. Door Kristus onze Heer. Amen,“ (gebed voor
de overledenen uit de canon van de H. Mis.)

Uw rijk van zaligheid en vreugde heb gij beloofd,
o Heer, aan hen die op deze aarde leven volgens
uw H. Wil en Wet. Zij heeft geleefd in eenvoud
en rechtschapenheid; zij vond haar geluk in haar
huisgezin. Nu is haar levenstaak ten einde en is zij
haar loon gaan ontvangen bij de Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik
dank u allen voor uw innige genegenheid en on-
verpoosde bezorgdheid. Bidt voor mijn zielcrust in
uw dagelijkse gebeden en HH. Missen.

H. Jozef, patroon van de goede dood, spreek voor haar
ten beste.



De families

VAN DER BRUGGEN,
LIMPENS,
DOCLO,
BLOMME,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.