

Heer, laat uw dienaar gaan in vrede !



De Heer neme in het Vaderhuis op de ziel van  
DE HEER

## Remi VAN DER BRUGGEN

echtgenoot van Mevrouw

Leopoldine VAN OPBROECK

geboren te Oprakel op 12 december 1881 en  
er godvruchtig overleden op 7 december 1967,  
bediend door de HH. Sakramenten van de  
zieken en de stervenden.

Hij was IJveraar van de Xaverianenbond  
Opgeest in de oorlog 1914-1918.

Wat een zoete troost van een goede vader bij  
zijn heengaan uit deze wereld te mogen terug-  
blikken op een lang en gelukkig leven, waar hij  
al zijn plichten van een diep gelovig mens heeft  
gekwenen en omringd van zijn vrouw en kin-  
deren die hem allen diep vereerden en bemin-  
den.

Remi was een trouwe en voorbeeldige echt-  
genoot, alle achtung waardig. Meer dan 53 jaren  
lang trilden elkanders zielen gelijktijdig in wel  
en wee, in goede en kwade dagen. Als een stoe-  
re sterke eik, heeft hij vroeg en laat, veel en  
hard, dat stukje geboortegrond, zo rijk en  
vruchtbaar, in alle seizoenen van het jaar be-  
tredden en bewerkt, voor onderhoud, met alle  
zorg en toewijding voor zijn schoon gezin en  
zijn veestapel waar hij zoveel aan hield tot op-  
bloei te brengen.

Hij was een verkleefde en gezagvolle vader,  
die diep in het hart prentte het besef van stren-  
ge plicht en die geest van werkzaamheid. Hij  
bestuurde zijn gezin met wijs beleid en wist  
aldus de zijnen in deugd en welstand vooruit  
te brengen en gelukkig te maken.

Zijn leven was vooral gekenmerkt door een  
diepe godsdienstzin en gegrondvest op een le-  
vendig geloof, een rotsvast Godsvertrouwen.

Vele jaren was hij een ijverig en trouw wijk-  
meester van de Xaverianenbond. Zo is hij rijp  
in jaren en verdiensten naar de Heer gegaan,  
waar hem wacht het loon naar werken en de  
opstanding ten eeuwigen leven.

Mijn duurzame echtgenote, wat ik voor U vrees-  
de is mij overkomen, meer dan een halve  
eeuw hebben we elkaar getroost en gesteund,  
samen geleden en gestreden, samen hard ge-  
werkt en gezorgd, thans ga ik gerust U vóór  
naar het Vaderhuis. Samen verenigd in het  
leven blijven we elkaar trouw in de dood.

Mijn dierbare kinderen, schoon- en kleinkin-  
deren, mijn vreugde en mijn fierheid, bemint  
moeder, houd haar in ere en doe voor haar  
wat ge voor mij deed, blijft eensgezind, houdt  
van elkaar. Dank aan allen voor uw goede en  
toegewijde zorgen. De Heer zegene en beware U  
allen !

Beste Familieleden en vrienden, het leven is  
gaan en komen, blijven we elkaar genegen en  
dankbaar in een vrome bede.

De families VAN DER BRUGGEN, SCHIETTE-  
CATTE, VAN OPBROECK en CALLEWAERT,

danken U hartelijk voor uw gebeden en  
blijken van deelneming in hun rouw.

---

Uitg. S. Gyselincx, Oprakel.