

*Ruist nu wind over de zachtheid van de heuvels
en streef de wijidse vlakke
omkels de zuil het levend kruis en weke aarde
het zwiigend graf
waarin mijn sterven eeuwig ruste.*

(A. Van Damme).

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Rita, Gabriëlle,

Anna VAN DER BRUGGEN

echtgenote van de Heer

Albert VAN DEN BERGHE

geboren te Opbrakel op 24 september 1949

en er overleden op 5 oktober 1990,

gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Ieder mens is anders. Elkeen heeft eigen vreugde en verdriet, eigen problemen, eigen zwaarmoedige dagen. Tussen je veertigste en vijftigste vecht je met het leven, sta je in de strijd. En sommigen komen er nooit uit. Sommige vragen blijven onbeantwoord. Sommige reizen eindigen nooit.

Rita zag geen uitweg meer. Te groot was de angst, de onmacht, de benauwdheid, de beklemming. Haar levensverhaal is nu plots afgebroken. Praten over de dood is hier moeilijk en pijnlijk. Er zijn geen woorden meer. Wat man en kinderen haar nog willen zeggen, dat ze haar zo dankbaar zijn voor wat zij voor hen betekend heeft, dankbaar voor haar harde werkkraft, voor haar breekbaar gouden hart vol moederliefde, gaat méé het graf

in, aan de dood voorbij. Voor hen die achterblijven, blijft zij onuitwisbaar geprent in het geheugen, in het hart, in de eigen levenswil, in de liefde die zij willen verder leven.

Rita heeft een moeilijk leven achter de rug. Negen maanden oud, toen haar vader stierf. Opgevoed en grootgebracht bij een liefste grootmoeder, die zij ten einde toe hartstochtelijk bleef beminnen en bewonderen. « De gelukkigste jaren van mijn leven, in die tijd bij grootmoeder », heeft ze er altijd over verteld. Af en toe zware dagen gekend, van weemoed en neerslachtigheid. Het is niet nodig uitvoerig na te vorsen, wat mensen in het diepst van hun gemoed hebben meegemaakt. Eerder past respect voor de problemen. Hier past zwijgzaamheid...

Albert, haar lieve man, met veel begrip en dank, Elke en Jo die zij zeer beminde, moeder en vader, zovelen moeten nu verder, zonder haar. In droefheid om dit verlies, met een requiem voor een goede moeder. Zijzelf mag de rust gevonden hebben die zij wanhopig zocht. Voor ons is het paradijs voorlopig nergens.

†

De families

VAN DER BRUGGEN, GOSSEYE,

VAN DEN BERGHE en VAN LIERDE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken

van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49