

Het goed opvoeden van haar kinderen is voor een moeder de zekerste weg naar de hemel.

†

TOT ZALIGE GEDACHTENIS

aan Mevrouw

**ROSALIE-PELAGIE VAN DER BRUGGEN**

weduwe van Mijnheer

**RICHARD TERNOOT**

Geboren te Opbrakel, op 31 januari 1882.  
en er godvruchtig overleden op 19 november 1965,  
gesterkt door het Sakrament der zieken,  
de H. Communie en de Pauselijke zegen.

Heer, die alles op zijn beste regelt voor deze die U beminnen, we danken U dat ge ons zulk een goede moeder gegeven hebt en haar in ons midden, met een wankele gezondheid, zoveel jaren hebt bewaard. We beminden moeder uitermate en ze verdiende onze diepe achting en liefde. Want God alléén kan naar waarde schatten, wat ze voor ons heeft gedaan en doorstaan in al de wederwaardigheden van het leven.

Een leven zonder smet verdient een hoge ouderdom, immers deze eenvoudige vrouw en moeder was een toonbeeld van zelfopofferende liefde, deugdzaam en rechtschapen. Ze muntte uit door een onverpoosde werkzaamheid, haar zorg, toewijding en vrome genegenheid voor haar echtgenoot en kinderen; maar vooral door een diep geloof, haar innige godsvrucht en stille berusting in Gods H. Wil. De beproevingen en het lijden zijn haar niet gespaard gebleven. Nooit hebben haar lippen een klacht geuit. Met welgevallen heeft de Heer op haar neergezien en een van haar geliefde dochters uitverkoren voor zijn dienst.

En gelijk gans haar leven is geweest: schoon, voorbeeldig en geduldig, zo was ook haar heengaan stichtend, zacht, vredig en met een hemelse glimlach en serene blik, is ze in de Heer ontslapen, met een innig dankbaar gevoel voor allen die haar verzorgd en bemind hadden.

Mijn duurzame kinderen, schoon- en kleinkinderen, steeds waart ge het voorwerp van mijn grote zorg en liefde. Met wederliefde hebt ge mij omringd, gelukkige levensdagen geschonken en toen vroegtijdig mijn gezondheid me in de steek liet, was het dank aan uw goede zorgen, mijn beste Alice dat moeder zulk een goede oude dag heeft gekend en haar smart werd verzacht... Innig dankt moeder U allen en voor alles. Bidt nu samen met uw familieleden en gij vooral mijn toegewijde dochter, E. Zuster Servatia, voor deze die U voorgingen tot we Hierboven in de vreugde van de Heer verenigd worden.

Moeder ruste in vrede!



De Familiën VAN DER BRUGGEN,  
TERNOOT,  
VAN DE WEGHE,  
VAN HAESEVELDE

BEDANKEN.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470