

"Wie op God vertrouwt, sterft in vrede."



**VOL HOOP EN VERTROUWEN BIDDEN WE
TOT GOD VOOR**

DE HEER

Victor VANDERBRUGGEN

weduwnaar van Mevrouw

Amandine DE WOLF

geboren te Oprakel op 1 januari 1885 en er
kristelijk overleden op 14 januari 1971, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Hij was lid van het Sint Franciscusgenootschap.

In de dagen van Kerstmis en Nieuwjaar, zijn
we zo dikwijls rond vader en moeder samen-
gekomen. Zo dikwijls gebeurde dit in geluk en
vreugde, vandaag, bij het laatste afscheid ge-
schied het in droefheid, omdat we na een lange
levensloop vader komen te verliezen.

Stipt en met plichtbesef heeft hij zovelen
naar een veilige bestemming en naar een goede
thuiskomst gebracht. Nu werd het de grote reis
naar de eeuwigheid. Het is zoals Sint Paulus
zegt op zijn grote missiereizen; "We hebben
hier geen blijvende woonstede, maar we zijn
onder weg naar ons eeuwig vaderland, de Hemel.

Als getrouwe en goede dienaar van God, is
zijn lang leven een beste voorbereiding geweest
op een goede en vreedzame dood. Als een voor-
beeldige echtgenoot en bezorgde vader, was hij
vol toewijding voor de zijnen.

Als een eerlijk en gediensstig man heeft hij
zich vriendelijk en voorkomend ten dienste ge-
steld van zijn medemensen. Moge de Heer hem
verenigen in een leven en liefde zonder einde,
bij al deze die hem bij de Heer zijn voorgegaan.

Dierbare kinderen, schoon- en kleinkinderen,
ik dank u voor alles wat ge me in eenzaamheid
en in mijn oude dag voor mij geweest zijt en
gedaan hebt. Blijft mijn troost en vreugde door
een kristelijk leven en in een vroom gebed.
God zegene en beware U allen.

De families VANDERBRUGGEN en DE WOLF,

danken U voor uw bliken van deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.