

Gelukkig wie op 't lijdensbed,
In kloek en taai geduld kan dragen
De smert die alles uit zal vagen
Waar 't alziend Oog van God op let. G.G.



Dit moge U blijvend doen gedenken
de schone ziel van
MIJNHEER

Victor-Jozef VAN DER BRUGGEN

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel op 10 januari 1903 en
godvruchtig overleden te Ooprakel op 10 januari
1966, gesterkt door de H.H Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de K.W.B. en van de Confrerie van de
H. Barbara.

Wel bewust en zachtmoedig is vader in de Heer
ontslapen. Zijn taak is volbracht. Hard heeft hij
voor zijn gezin gewerkt, de hitte van de Franse
campagne en het laabeur in de donkere mijn
doorstaan.

De laatste jaren van zijn leven werden door
ziekte getekend ; ditmaal doorstond hij de hitte
van de koorts en de afmatting van de pijn.

Zo is zijn ganse leven één offer geworden.
" Moge de Heer dit offer aanvaardden tot lof en
eer van zijn naam en tot welzijn van ons en
zijn H. Kerk.

Geliefde echtgenote, zwaar drukt U mijn heen-
gaan, met onvermoeibare wilskracht stond gij
mij dag en nacht terzijde ; bij tegenspoed waart
gij mijn steun en opbeuring, heb dank om uw
innige liefde ; blijf een goede herinnering aan
mij bewaren.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank om
uw genegenheid. Tot weerziens bij God.



De families VAN DER BRUGGEN, DEPESSE-
MIER, GODITIABOIS en VAN WIJMEERSCH,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
kristelijke deelneming danken U van
harte

Druk. J. De Vleeschouwer Neerstr.41 Nederbrakel