

Gelijk de bloem des velds
 Bij heerlijk zonneschijnen
 In pracht opgaat en bloeit,
 Doch 's avonds valt aan 't kwijnen
 Zoo stond gij bloeiend en gingt henen !
 Eij lieve bloem te rap verdwenen,
 God U genadig zij !
 Zoo bidden wij en ... weenen !

Tot vroom Aandenken
 van ons aller vriend

Mijnheer MARCEL VAN DER BURGHT

zoon van

Zaliger JAN en Mevrouw ADELE DE COORDE

geboren te Denderhoutem den 2 Juli 1912 en aldaar op
 eersten Vrijdag, 7 Februari 1947, godvruchtig overleden,
 na lang lijden, gesterkt door de H.H. Sacramenten der
 Stervenden en den Pauselijken Zegen.

Trouw lid van den Bond van het H. Harten ande-
 re godvruchtige genootschappen.

— Medestichter der K.A.J. —

Marcel was een voorbeeldig mensch, een liefdevolle
 zoon voor moeder, een echte broeder voor zijn broers
 en zusters, een wijze raadsman voor zijn talrijke vriend-
 en en gezellen, een trouwe zoon voor de Kerk waar
 hij in bewondering voor stond en trachtte door woord
 en daad hare richtlijnen te volgen, een bekwaam vak-
 man die eer deed aan zijn stiel en mocht bogen op een
 heerlijke toekomst.

En hier zien wij hoe de Allerhoogste hem lief had,
 zijn ziel was schoon en onbevlekt. God koos ze uit voor
 zijn Paradijs.

Een lange, slepende, pijnlijke ziekte was zijn aandeel.
 Met moed, betrouwen en onderwerping verdroeg hij de
 pijnen en had voor zijne bezoekers altijd een lief woord.
 Die kracht putte hij in 't Sacrament van liefde dat hij
 dikwijls en godvruchtig ontving. En met een lach op de
 lippen is hij zijn Schepper gaan verwoegen in den hemel.
 Dit alles bedenken schenkt ons den grootsten troost.
 Wij hadden hem willen bij ons houden, wij hebben er
 veel voor gebeden en alles voor gedaan. Gods wil
 geschiede !

Beste moeder, ik heb uw liefde en uw sterkte bewon-
 derd ! God steune U. Ik ga bij onzen lieven vader.

Beminde broers en zusters, weest mijn voorbeeld in-
 dachtig. Steunt moeder en weest haar troost.

Lieve zuster Maria, gij waart een engel van goedheid
 gedurende mijne langdurige ziekte, God loone U dit
 honderdmaal !

Beste vrienden en gezellen, dank voor uwe genegen-
 heid. Vergeet mij niet, volgt mijne voorbeelden na !

Aan allen een blij wederzien in 't zalig hierna.

O. L. Vrouw van Troost, geleid uwen dienaar bij Jezus
 en troost en versterk ons die treuren om zijn heengaan.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

Mevr. Weduwe Joannes Baptiste VAN DER BURGHT -
 DE COORDE, *zijne moeder* ;

Mijnheer en Mevrouw Richard VAN DER BURGHT -
 DE WAELE en hunne kinderen Marie-Louise, Gode-
 lieve, Gilbert, Wilfried en Magda,

Mijnheer en Mevrouw Theophile VAN DER BURGHT -
 WIJNANT en hunne kinderen Herman, Wilfried en
 Paul,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert VAN DER BURGHT -
 COPPENS en hunne kinderen Jan en Marc,

Mijnheer Frans VAN DER BURGHT,

Mejuffer Maria VAN DER BURGHT,

Mijnheer Jozef VAN DER BURGHT,

zijn broeders, zuster en schoonzusters ;
 De familiën VAN DER BURGHT, DE COORDE,

MORRAYE en MEERT,

danken om uwe deelneming.

Druk. G. Scheerlinck, Denderhoutem.