



TER NAGEDACHTENIS AAN

DE HEER

GUILLAUME VANDERCAMMEN

ECHTGENOOT VAN

Mevrouw Jeanne WILLEMS

*geboren te Bellingen op 10 augustus 1913,
godvruchtig overleden te Halle op 14 juli 1977
gesterkt door de sacramenten der zieken.*



Wij zijn op aarde slechts vreemdelingen. Alles is kort van duur en alleen de vriendschap van de Heer is een blijvende bron van troost, als al het andere ons ontvalt.

Voor de dood staan wij, mensen, machteloos. Daarom wenden wij ons met onze droefheid tot U. U alleen kunt ons troosten. U kunt ons nieuwe hoop geven. Overheen de grenzen van de dood zijn wij geroepen tot een nieuw leven.

Heer, gij hebt ons degene ontnomen die ons zo duurzaam was, die het geluk en de vreugde van ons bestaan uitmaakte, doch hemelse Vader, vol van geloof onderwerpen wij ons. Dat uw wil geschiede op aarde als in de hemel.



Maria onze hoop, heb medelijden met ons
Jezus, Maria, Jozef, wees mijn heil

De families Vandercammen, Willems,
Peeters en Michel,

*danken U voor uw tijngevoelig gebaar
van kristelijk medeleven.*