

« Heer, die Gij lief-hadt is niet meer ».



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Albert, Remi VAN DER CAPELLEN

echtgenoot van Mevrouw

Irma VAN WYNENDAELE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 29 januari
1911 en godvruchtig overleden in de
St.-Elisabethkliniek te Zottegem
op 15 juli 1983, nadat hij de Pauselijke
Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.
Oudstrijder 1940-1945.

Het leven is een opeenvolgen van goede
en kwade dagen. Voor de eerste danken
wij de Heer, in tijden van nood en lijden
kijken we op naar de lijdende Christus en
vragen Hem sterkte en troost en bidden :
« God, Gij die troost en liefde zijt, genees
mijn hart van eenzaamheid en wil mij ver-
der helpen ».

In zijn laatste levensjaren heeft deze man
vele lijdensdagen gekend. Meermaals moest
hij de vertrouwde omgeving van eigen huis
verlaten om verzorging in het ziekenhuis
te ontvangen. Elke thuiskomst uit het zie-
kenhuis betekende voor hem een feest, een
gelukkige dag.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen,
allen hebt gij steeds meegeleefd met mij.
Waar ik belang in stelde of wat voor mij

ontspanning betekende, daar hebt gij u voor
ingespannen. Ik dank u omdat gij allen al-
tijd bezorgd voor mij geweest zijt en omdat
ik altijd uw genegenheid voor mij heb mo-
gen ondervinden.

Lieve echtgenoot en goede vader, dank u
voor alle liefde en zorg, dank u voor wat
wij samen waren, dank u om het gezin dat
we samen vormden, dank u om uw werk,
dank u om uw echtgenoot en vader te zijn.

Kom hem tegemoet, engelen van de Heer,
neem hem op en geleid hem voor het
aanschijn van de Allerhoogste.

Moge Christus, die u geroepen heeft,
u ontvangen en u de eeuwige rust schen-
ken.

De families VAN DER CAPELLEN,
VAN WYNENDAELE, DE COOMAN, KINDT,
danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Begraffenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel