

« Kom goede en, trouwe dienaar ».



DANKBAAR AANDENKEN

aan de Heer

Charles VAN DER CAPELLEN

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Bertha DE COOMAN,

geboren te St.-Maria-Lierde op 22 juni 1887
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 3 mei 1975.

Hij ontving de ziekenzalving en de Pauselijke
Zegen.

Steeds komt de dood te vroeg, vooral wanneer een brave man uit onze familiekring en uit ons midden wordt weggehaald. Altijd tevreden is Charles één van die ouderlingen geworden die bij hun verwanten en vrienden geliefd zijn omwille van hun eenvoud, hun aangenaam gezelschap en gelouterde levensvreugde. Hoe gemeend kon deze mens « dank u » zeggen, zijn blijheid om een bezoek of om een dienst hem bewezen, uitdrukken. Hoe gelaten heeft hij de dood van een zoon gedragen, alhoewel er diep door getroffen. Zijn eerbied voor priesters en H. Kommunie bezwezen zijn diep-kristelijk geloof en zouden hem tot voorwerp van bewondering gemaakt hebben van elke oprechte christen. Wel be-

droefd om het heengaan van deze oude man, bidden we toch : « Heer, wij danken U om deze goede mens en vader, die Gij ons gegeven hebt en die we zolang in ons midden mochten bewaren ».

Dierbare zoon en schoondochter, beiden hebt gij u ingespannen om mijn oude dag zo rustig en onbekommerd als mogelijk was te laten verlopen. Wanneer de narigheden van de oude dag ook mijn deel werden, mocht ik steeds op uw bijstand en vriendelijkheid rekenen. Moge de Heer u om deze liefdedienst vergelden en u de gemoedsrust schenken, die u toelaat in alle oprechtheid te getuigen : « Voor vader hebben wij alles gedaan wat we konden ». Blijft in deze gesteltenis nu voor mij bidden.

De families VAN DER CAPELLEN,
DE COOMAN, MICHIELS, MEULENIJZER,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel