



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Franciscus Xaverius  
VAN DER CAPELLEN**

echtgenoot van Mevrouw

**Irma VAN RUYSKENSVELDE**

geboren te St. Maria-Lierde op 11 november 1889  
en godvruchtig overleden te Erwetegem op 13  
juli 1970, begenadigd met de H. Sakramenten  
der zieken.

---

Rustig en stil, zoals hij geleefd heeft, is de  
dierbare overledene ten Hemel gegaan.

Omringd door goede zorgen, ontbrak hem  
nochtans zijn grootste troost : zijn goede echt-  
genote, die reeds meer dan twee maanden in  
de kliniek lag. Zulk een afscheid moet pijnlijk  
zijn, na zoveel jaren samen te hebben geleefd,  
nog op het laatste ogenblik gescheiden te zijn.

We voelen het allen aan in ons eigen hart, en  
ons verdriet met deze droeve gebeurtenis is er  
des te groter om.

Wij vinden echter onze troost in het woord  
van de Heer :

"Daar zal geen pijn, geen gewezen en geen droef-  
heid meer zijn, want, zie, ik maak alles nieuw !"



Mevrouw Franciscus Xaverius VAN DER CA-  
PELLEN, geboren Irma VAN RUYSKENS-  
VELDE, zijn echtgenote  
Heer en Mevrouw Michel VAN DER CAPEL-  
LEN-SCHEERLINCK, zijn kinderen  
De families VAN DER CAPELLEN, VAN RUYS-  
KENSVELDE, MICHIELS en MEULEN-  
IJZER,

dancken u van harte om de blikken van  
deelneming, betoond in hun rouw.

Drukk. Van Ruyskensvelde Godveerdegem