

Dankbaar aandenken aan  
de heer  
**Michel Van der Capellen**

echtgenoot van mevrouw  
Irma Scheerlinck

geboren op 10 februari 1925 te  
Erwetegem en overleden te Zottegem  
op 9 december 2004,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

Namis in de parochiekerk te Erwetegem  
op zondag 16 januari om 9.45 u.

De familie dankt u voor uw gebed en  
blijken van medeleven.

Rust nu maar uit,  
je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het als een moedig man gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?  
Rust nu maar uit - je taak is af;  
vandaag heeft God de kroon op  
't werk gezet dat je eenmaal in Zijn  
kracht hebt ondernomen.  
De zin was af. God heeft een punt gezet.  
Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten  
van 't zwijgen van je laatste harteklop.  
Misschien alleen maar dit:  
De afgematten en moeden varen als  
met arendsvleuglen op...

naar Jesaja 40; 30  
Nel benschop