

" De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods handen "



Gedenk in uw vrome gebeden de
zielerust van mevrouw

Irma Emma Van Der Catsyen

weduwe van de heer
RICHARD VAN DEN HAUTE

geboren te Sint-Martens-Lierde de 8 december
1896 en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen de 2 november 1975,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Zij was lid van de bond van de kristen
gepensioneerden.

Op de avond van Allerzielen, de dag waarop we
pieteitsvol onze geliefde doden gedenken, is
onze goede moeder, gelouterd door het lijden,
het volle, altijddurende leven binnengegaan.

Haar rijkgevoeld en verdienstvol leven was een
levende weergave van de opdracht van Kristus :
"Weest waakzaam ". Zij was een werkzame,
trouwe echtgenote ; een zorgzame liefhebbende
moeder voor haar talrijk en mooi gezin. Met
fierheid mag zij getuigen : " Ik heb mijn kinde-

ren het beste van mijn hart gegeven en hen
opgevoed in het geloof en in dienstbaarheid aan
de Heer van wie alle leven en goed voortkomt ".
Als diepgelovige vrouw vond zij in haar vroom
gebedsleven en in het veelvuldig bijwonen van
de H. Mis, de nodige steun om de Heer trouw
te blijven ook in de lange maanden van ziekte
en beproeving. Voor velen had ze steeds een
woord van troost en opbeuring. We danken de
Heer om die voorbeelden die moeder ons heeft
nagelaten en betrouwend op Zijn woorden :
"Wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid
niet sterven ", hopen wij dat zij nu reeds de
eeuwige vreugde is ingegaan.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, mijn levenstaak op deze aarde is ten
einde. Dank u voor uw goede zorgen. Volg mijn
goede voorbeelden na. Blijf trouw aan de Heer
en weldra zien we elkaar terug voor altijd.

En gij, familieleden en kennissen, door ons
onderling gebed blijven we met elkaar ver-
bonden.

De families

VAN DER CATSYEN, VAN DEN HAUTE,
VAN WYMEERSCH, VAN TRIMPONT,
danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge