

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!



BIDDEN WE VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Armand, Ferdinandus  
VANDERCROYSEN**

echtgenoot van mevrouw

**IRMA, MARTHA DE CLERCQ**

Lid van de parochiegemeenschap van Elst.

Oudstrijder / krijgsgévangene 1940-1945

Lid van de Bond van Oudstrijders.

Lid van de Kristelijke Bond van gepensioneerden

Hij werd geboren te Gent op 8 februari 1915  
en is plots overleden te Brakel-Elst op 29 juli  
1986, vertrouwend op de barmhartigheid van  
God en gezald met de H. Olie.

—  
We zijn allemaal vertrouwd met wat geschre-  
ven staat in de psalm uit de Bijbel: "De duur  
van mijn dagen is als niets; mijn bestaan is  
maar een ademtucht".

Deze kennis wordt meteen omgevormd tot een  
soort 'akte van geloof' in de geest en het hart  
van hen die in scherpe pijn gekonfronteerd wor-  
den met dit onverwachte overlijden van een  
dierbaar echtgenoot en vader.

De heilige apostel Paulus heeft in het Nieuwe  
Testament aan zijn akte van geloof de volgende  
vorm gegeven: "Ik ben er van overtuigd: dood  
noch leven, engelen noch heerschappijen, heden  
noch toekomst of krachten, hoogte noch afgrond,  
niets in de wereld kan ons scheiden van Gods  
liefde die in Jezus Kristus onze Heer besloten  
ligt".

Als wij die nu aan de rouw van de familie  
deelnemen, en samen met hen voor de eeuwige  
rust van Armand (zoals hij best gekend was)  
bidden, vandaag nog een echt en oprecht akte  
van geloof bidden, als uitdrukking van een to-  
taal vertrouwen in de barmhartigheid van God  
en in de Verrijzenis, dan is een mens niet voor  
niets gestorven — "Niemand leeft voor zich-  
zelf; niemand sterft voor zichzelf" zingen we  
in deze uitvaartliturgie — maar is hij ook een  
beetje voor ieder van ons gestorven!

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-  
ren, goede vrienden en bureu, blijft voor mij  
bidden ook na vandaag, en zorgt goed voor  
elkaar zoals onze Vader in de hemel in zijn  
onbegrijpelijke liefde nu voor mij zorgt.

Namis op zondag 10 augustus te 9,30 uur.

—  
Irma, Martha DE CLERCQ

kinderen en kleinkinderen,

De families: VANDERCROYSEN, DE CLERCQ,  
YSEBAERT en VAN DEN BERGHE

DANKEN U oprecht om uw kristelijke  
deelneming en voor uw vroom gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde

Godveerdegem