



VROOM AANDENKEN

aan

## WILLY VAN DER CRUYSSSEN

echtgenoot van

**AGNES BAUWENS**

geboren te Gent op 6 april 1936 en overleden in  
de Kliniek St. Elisabeth te Zottegem op 31 mei 1985,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Agnes Bauwens,

Annick Van der Cruyssen,

Zijn zuster, broer, schoonzusters, schoonbroers,  
neven en nichten,

De families Van der Cruyssen, Bauwens, Braet,  
Martens, De Clercq.

We nemen vandaag afscheid van een man die ons  
als echtgenoot, vader, familielid of vriend nauw  
aan het hart ligt.

Hij was geen „Superman“, maar een gewoon  
goed mens met goede en minder goede kanten.  
Het is vooral zijn vriendelijkheid, zijn eenvoud en  
zijn wil om anderen te helpen die ons bijblijven.  
We zullen ons hem zeker herinneren wanneer we  
vogels horen fluiten, kranen en bull-dozers zien  
werken, horen van een safari naar Kenia of zijn  
zelfgekweekte violetjes zien bloeien...

Dan zullen wij ook denken aan zijn hoop en zijn  
courage die hij had in het gevecht tegen die ziekte  
die al 2 jaar als sluipend gif zijn lichaam aantast-  
te. En we zullen ons blijven afvragen : waarom  
moest dit gebeuren en waarom nu al ???