

« Als de graankorrel in de aarde valt en sterft
brengt hij vele vruchten voort. »



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert - Jozef VAN DER DONCK

echtgenoot van Mevrouw
ELISA GEERTS

geboren te Godveerdegem, op 4 januari 1915 en
godvruchtig overleden te Zottegem in het Sint-
Elisabeth Ziekenhuis, op 3 februari 1987,
geresterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de Oudstrijdersbond te St.-Antelinks.
Lid van de bond der gepensioneerden.

Lid van ziekenzorg.

Ere-bestuurslid van de Koninklijke Harmonie
Kunst en Broedermin.

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk mens te zijn
in woord en daad.

Hij had de goede liefde
tot de still'en ware dingen. (Marnix Gijsen)

Zo hebben wij vader gekend. Een man van niet
veel woorden maar niet zonder meevoelend hart.
Als landbouwer was hij vertrouwd met het my-
sterie van de aarde, met het geheim van zaaien,
bloeien en oogsten. Bijna als de boer uit een
schilderij van Permeke leefde hij innig verbon-
den met de ruwheid van de aarde, met de door
hem bewerkte grond.

Kordaat streng precies, maar geliefd door ieder
in de familie, in het dorp, in de harmonie, was
hij meelevend en meevoelend met eenieder zon-
der er veel woorden voor te gebruiken.

Nu rusten zijn werkershanden stil en gevouwen
Nu weten wij :
u vergeten zullen wij niet
wij gaan u missen
ieder van ons, verschildend,
dank voor wie je was.

In vertrouwen en geloof bidden wij : God laat
niets waarin hij groot is geweest verloren gaan
maar laat hem verder leven in ieder van ons.

Dierbare echtgenote, wij hebben het leven ge-
deeld in goede en kwade dagen, in ziekte en
gezondheid 47 jaren lang. Dank voor uw steeds
zorgende aanwezigheid gedurende mijn jaren
lang ziek zijn. Dank voor je moed en volharding.
Van bij de Heer denk ik aan u.

Lieve kinderen en kleinkinderen, blij eensge-
zind in liefde als een steun voor uw moeder ;
draag er zorg voor zoals zij voor mij heeft ge-
zorgd.

Samen met onze Jan bid ik voor u allen bij
de Heer.

De families VAN DER DONCK, GEERTS, VAN DE VELDE en SCHAMP,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begravenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66
Grotenbergestraat 5, Zottegem - Tel. (091) 60 74 07