

Moelijke wegen heb ik bewandeld. Psalm.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Urbain - Emiel VANDERDONCK

zoon van Mijnheer

JOZEF en Mevr. Lavenie VANDELDE

Geboren te St-Lievens-Essche, den 3 Mei 1923 en te  
Berlijn overleden den 27 Maart 1945.

Mijn God, mijn God, waarom ontrukkt Gij ons dit  
duurbaar kind? Waarom onttrekt Gij het aan de liefde  
van zijn vader en moeder?

Waarom hem zoo vroeg ontnomen aan de genegen-  
heid van vrienden?

Geheim, Diep geheim!

Ik buig het hoofd en vol eerbied bid ik: Onze Vader  
die in de hemel zijt.. Uw wil geschiede... Uw wil  
geschiede..

Wij weenen, Heer, en zonder klagen

Maar toch, het valt ons zwaar te dragen  
dit ons door U gegeven kruis;

Een zoon ontrukkt aan zijn moeder,  
en wij beroofd van zulk een broeder,  
een groot verdriet is in ons huis.

Wij weenen, Heer, maar zonder klagen!

Wij mogen U geen reden vragen,  
Gij zijt oneindig goed en wijs!

Uw wil geschiede! - Hoor de bede:

Geef Uwen dienaar, Heer, den vrede,  
en leid hem in Uw Paradijs,

O God Schepper en Verlosser aller geloovigen,  
verleen aan de ziel van uw dienaar de vergiffenis  
van alle zonden, opdat hij het eeuwig geluk dat hij  
altijd verhoopt heeft door onze godvruchtige smee-  
kingen, moge verkrijgen.

Zoet Hart van Maria wees mijne toevlucht. 300 d.a.



Om uw bliken van genegenheid  
en Uw gebeden, danken U van  
harte

Mijnheer Jozef VANDERDONCK, Mevrouw Jozef  
Vanderdonck geboren Lavenie VANDE VELDE;

Mijnheer en Mevrouw Michel Vanderdonck-Van der  
Bracht en kind;

Mijnheer en Mevrouw Albert Vanderdonck - Geerts  
en kinderen;

Mijnheer en Mevr. André Vanderdonck - De Vulder  
en kinderen;

Mijnheer Maurice Vanderdonck;

Mejuffer Marie-Louise Vanderdonck;

De Familiën VANDERDONCK en VAN DE VELDE.

Dr. O. Schautteet Zottegem - Colaes St-Liev.-Essche