

« Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid.

Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakheid verrijst in heerlijkheid en kracht ».



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

**Agnes, Germaine
VAN DER DONCKT**

weduwe van de Heer
René VERHEYLESONNE,

geboren te Zegelsem op 18 oktober 1899 en
overleden te Oudenaarde
op 13 september 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van onze goede moeder. Dat heengaan maakt ons armer : wij zullen haar warme genegenheid moeten missen. Toch zal onze geest en ons hart immer het beeld bewaren van de bezorgde en steeds bezige vrouw. Want zij heeft hard gewerkt om haar talrijk gezin groot te brengen. De harde kanten van het leven heeft zij moedig aangepakt, zodat zij steeds, in haar eenvoudige goedheid, de opgewekte en bemoedigende moeder bleef. Daartoe vond zij de kracht in haar groot vertrouwen op God. Sedert de dood van haar

man was zij niet meer als vroeger, maar dan was zij gelukkig dat zij mocht rekenen op de genegenheid van haar kinderen en de liefdevolle zorgen van het personeel van het rusthuis.

Wij zijn dankbaar om haar moederlijke bekommernis en haar diep geloof. Wij geloven dat zij nu verder leeft, vrij van wat het menselijk leven minder gelukkig maakt, even met vader verenigd in Gods nabijheid.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik blijf, zij het op een andere wijze, onder u aanwezig. Met vader blijf ik over u waken. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Familieleden en vrienden, ik dank u om uw genegenheid. Tot weerziens.

De families VAN DER DONCKT, VERHEYLESONNE, VAN HUFFEL, COTTON,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel