

« Mijn Vader, niet gelijk ik wil, maar zoals
Gij het verlangt zal het geschieden ». (Matth. 25)



BID VOOR DE ZIEL VAN

M I J N H E E R

Albert VAN DER DONCKT

zoon van wijlen

Henri en Constance Van Nedervelde

geboren te Nederbrakel de 13 september 1891,
en er godvruchtig overleden de 7 november 1962,
voorzien van de H.H. Sacramenten der sterven-
den en de Pauselijke Zegen « In articulo mortis ».

Lid van de Bond van het H. Hart.

Wat is het leven van een mens. Hij gaat en
komt, hij wikt en schikt, tot plots... de dood hem
wacht bij 't keren van de weg...

Zalig is hij dan die steeds de dood voor ogen
heeft, en die zijn leven zo inrichtte dat hij bij
't stervensuur geen spijt moet hebben verkeerd
te zijn gegaan, want « dan is 't telaar hlaas en
nimmer keert de tijd ».

De duurzame overledene had een diep kris-
telijke overtuiging, hij was een eenvoudig en
oprecht man. De dood schrikte hem niet af,
omdat hij wist dat de dood een overgang is tot
een schoner en een beter leven.

Duurbare bloedverwanten en familieleden, hebt
dank voor uw diepe genegenheid en toewijding.
Aan mij zult gij verder uw liefde bewijzen door
te bidden voor mijn zielerust in uw familiege-
bed en in de H.H. Missen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De familiën VAN DER DONCKT en VAN NEDER-
VELDE,

danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.