

Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven. (Joh. 11-25-26)

+

GIJ ALLEN DIE HEM GENEGEN WAART,
GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Albert VAN DER DONCKT

zoon van wijlen

Hypolite en Octavie VAN HUFFEL.

Geboren te Zegelsem op 18 oktober 1897 en
godvruchtig overleden in het Instituut Guis-
lain te Gent op 31 maart 1984.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918.

Vereerd met de Zege- en Herinneringsmedaille.

Bij ons sterven worden wij tweemaal ge-
oordeeld: door de mensen en door God.
Aan Hem is het laatste woord. Hij is
barmhartig.

Al wie omgang had met Albert, voelde
terstond dat hij een mens was met de
geest en het hart op de rechte plaats. De

minste blijk van genegenheid vulde zijn
dankbaar hart.

Voor ieder mens die lijdt, kan het een
troostende gedachte zijn, dat geen smart
vruchteloos is, maar wordt opgenomen in
het lijdensoffer van Kristus. Dat is onze
bijdrage tot eigen verlossing uit kwaad en
dood. Ons leven dat altijd van te korte
duur is en zo snel voorbij gaat, is daarom
van grote waarde. Het is de doorgang naar
Hem bij wie ons leven begon.

Bemide familieleden, ik dank U voor
uw blijken van genegenheid. Ook dank ik
de eerwaarde broeders en het verplegend
personeel om de goede zorgen die ik ont-
vangen mocht.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families

VAN DER DONCKT-VAN HUFFEL.

danken U.

Begravenissen-Crematies **RAOUL, Brakel**
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, **Brakel**