



God, die ons geboden hebt vader en moeder te eren, ontferm U genadig over de ziel van de heer

André Van Der Donckt

echtgenoot van mevrouw
Julia VAN WIJMEERSCH

geboren te Zegelsem op 13 april 1929 en zacht heengegaan naar de Vader op 3 januari 1975, gesterkt en getroost door de Sacramenten der zieken.

Vaders zijn sterke en beschermende levensbomen langs de dagelijkse weg voor moeder en kinderen. Ze geven richting aan die weg, beschutting, steun, moed, in opbeurende woorden en sprekende voorbeelden.

André is nu naar de hemelse Vader, maar leeft voort in zijn kinderen. Zijn leven was een gelukkig samenwerken met God en met zijn echtgenote. Terecht was hij fier en dankbaar om wat zijn kinderen geworden zijn. Na een kortstondige ziekte is een werkzame, vriendelijke en gediensstige vader, echtgenoot en vriend stil van ons heengegaan. Het behoorde tot één van zijn grootste vreugden te mogen helpen en overal te mogen bijspringen waar het nodig was. Groot is het verdriet om zijn te vroeg heengaan, en de eenzaamheid zal zwaar zijn tot verwerken.

" Heer onze God, wij treuren om onze goede vader en echtgenoot, maar wij danken U om het stille voorbeeld dat van hem uitging, neem de kleine menselijke kanten weg van hem, zodat hij Uw hemelse vreugde mag genieten voor altijd".

Dierbare echtgenote, wij hadden nog vele jaren samen gelukkig kunnen zijn. Treur niet als mensen zonder geloof, we vinden mekaar terug in arbeid, gebed, zorg en liefde voor onze kinderen en kleinkinderen. Dank u voor de jaren trouw samenzijn en voor alles wat gij voor mij geweest zijt.

Dierbare kinderen en kleinkind, gedenk altijd het voorbeeld dat ik getracht heb u te geven, leef verbonden met mij in gebed en met moeder in steun en trouwe genegenheid.

Beste moeder, schoonmoeder, broers, zuster, bloedverwanten en vrienden, wat steeds in vriendschap geschiedde bij mekaar, zal meer dan ooit openbloeien in ruimere en zuiverder toewijding voor hen die gaan en voor hen die blijven. Bid veel voor mij en mijn gezin.

De families

VAN DER DONCKT, VAN WIJMEERSCH,
VAN GANSBEKE, LEROY,

danken U om uw vroom gebed en uw medevoelen in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez. Dries. Deftinge