



GEDENK MET ONS

in vroom gebed en goede herinnering
de ziel van

MEVROUW

ANNA MARIA IRMA VAN DER DONCKT

weduwe van de Heer

JULIEN VAN NIEUWENHOVE

geboren te Nederbrakel op 13 maart 1910 en
onverwachts doch niet onvoorbereid over-
leden te Parike op 5 december 1987, voor-
zien van het Sacrament van de Zieken.

Uw gebed is een zinvolle hulp
voor onze dierbare overledene,
uw deelneming een ware troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht :

Jacques en Linda

VAN NIEUWENHOVE-DE BILDE, Jo en Bart,

Géry en Marie-Paule

VAN NIEUWENHOVE-WEVERBERGH en Katrien,

Guy en Esther VAN NIEUWENHOVE-DEMEYER,

Ann en Pieter,

De families VAN DER DONCKT,

VAN NIEUWENHOVE, VANDE MERGEL en

KILLEMOES.

Parike, 12 december 1987.

Vraag niet waarom

ik zo onverwachts van u werd weggenomen.
Heer, Uw raadsbesluiten kan immers geen mens
doorgronden. Tob. III-20.

Diep in ons blijft haar beeld geprent,
geheel ons verder leven
blijven wij haar in ere houden
om de vele goede dingen :
de liefde en de vriendschap,
de zorg en trouw
die wij van haar ontvingen.

Heer, wij bidden U :

Laat de vrucht van haar werk
ons tot geluk zijn
en neem Gij haar op
in de gemeenschap van al uw heiligen.
Gij laat immers niet varen
het werk van uw handen.

Beste kinderen en geliefde kleinkinderen,
bewaar van mij een goed aandenken,
blijf innig met elkaar verbonden
en vergeet mij niet in uw gebeden.
Treurig is de scheiding nu,
blij zal het eeuwig weerzien zijn.

.....
druk a. weverbergh, marktplein 36, galmaarden