

Ge n' weet niet, gij die leeft  
noch gij en kunt niet weten,  
aleer gij sterven zult,  
hoe waarlijk ongemeten  
de goedheid is van God en zijn barmhartigheid.

† BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

## AUGUST VANDERDONCKT

zoon van wijlen

**CHARLES-LOUIS** en **ROSALIE BLYAU**

Vuurkruiser - Oud-strijder 1914-18 - Vereerd met  
het Erekrus - Zwaard met Palm en verschillende  
andere eretekens.

geboren te Ronse, de 11 april 1883 en godvruchtig  
overleden te Gent, de 22 juni 1962, voorzien van  
de H. H. Sacramenten.

Wij zijn op aarde slechts pelgrims en vreemdelingen.  
Aanzien bij de mensen, geld en goed, alles is van korte  
duur. De vriendschap van God alleen is een blijvend  
bezit en een bron van ware vertroosting.

"Oordeel mij, o Heer, volgens uw gerechtigheid  
(Ps. 7, 9), maar steunende op uw overgrote barmhartig-  
heid, zal ik, o Heer, uw woning binnentreden." (Ps. 5, 8)

"Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig-  
geboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem  
geloven, niet zouden verloren gaan, maar het eeuwig  
leven zouden ontvangen". (Joa. 3, 16)

Heer, uw dienaar heeft in U geloofd en U dagelijks als  
een Vader aanroepen, schenk hem in uw goedheid, de  
eeuwige vreugde van uw Paradijs.

Dierbare Familieleiden, ik dank u voor uw oprechte  
genegenheid. Bidt nog voor mijn zielerust. Tot bij O. L.  
Heer!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

De familiën VANDERDONCKT en BLYAU,

diep getroffen door de blijken van deelneming  
betuigd bij het overlijden van de Heer August  
VANDERDONCKT bieden U hiermede hun  
oprechte dank aan.