

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

CYRIEL VANDER DONCKT

Echtgenoot van Mw **Maria Vande Putte**
geboren te Zegelsem, 21 Mei 1883 en godvruchtig
overleden te St. Maria-Horebeke, 19 December 1960.

Gesterkt met de laatste HH. Sacramenten.

- - o - -

«Wie de Heer vreest, zal het goed gaan op het einde, op de dag van zijn dood zal hij genade vinden.» (Eccl. 1, 13.) Zo leert ons de H. Schrift, zo zal het ook wel geweest zijn voor de duurzame overledene.

Cyriel was een eenvoudig en zachtmoedig man. Voor zijn kinderen heeft hij hard gewerkt. Sinds jaren genoot hij van een welverdiende rust midden de genegenheid van zijn echtgenote, kinderen en familieleden.

Met vroomheid ontving hij de hulpmiddelen van onze Moeder de H. Kerk. «Ik ga naar de hemel» waren zijn laatste woorden tot de priester gericht, wie zo kalm en gelaten de dood en Gods oordeel afwacht, moet in zijn leven ook wel naar best vermogen God gediend hebben.

Duurbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen hebt dank voor uw zorgen om mij. Weest mij in-dachtig in gebed en H.Mis.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, dank om uw genegenheid, vaartwel in dit leven, tot weerziens in het eeuwige leven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

Mevrouw **Cyriel VANDER DONCKT** geboren **Maria VANDE PUTTE**
kinderen en kleinkinderen;

De familie **VANDER DONCKT-VAN NIEUWENHOVE**;

De familie **VANDE PUTTE-DE CUBBER**;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.