



BID VOOR DE ZIELERUST

van Juffrouw

DELPHINE VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem,
de 6 December 1868 en er godvruchtig overleden,
de 19 Februari 1950, na voorzien te zijn
van al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Van hare kindsheid af, door christelijke ouders opgevoed in de deugd en in de vrees des Heren, heeft zij standvastig het goede geoefend en tot het einde van haar leven den rechten weg bewandeld.

Ook heeft de Heer haar bereid gevonden, omdat gans hare levensbaan een bereiding was tot haar laatste uur. Wanneer de dood naderde, wanneer de laatste H. Sacramenten haar wierden toegediend, verschrikte zij niet: gesteund op een kinderlijk betrouwen tot Jezus' H. Hart, aanvaardde zij alles met liefde en in onderwerping aan den wil van God.

Zoo de zekerheid dat wij eens zullen sterven ons niet droefheid kan bevangen, dat de goddelijke belofte der toekomstige onsterfelijkheid ons vertrooste.

Voor uw getrouwe dienaar, o Heer, verandert het leven, maar eindigt niet. Wanneer het huis van dit aardsch verblijf ineenstort, wordt hun in den Hemel een eeuwige woonst voorbereid.

(Uit de mis voor overledenen).

Beminde Broeders en Zusters en U allen die mij bemindet, ik dank U voor uw liefde en zorgen; bidden wij voor malkander, opdat wij eens in den Hemel voor eeuwig mogen verenigd zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

BEDANK EN.

De Familiën VAN DER DONCKT,
De Familiën GHIJS,