

Waarom dan ? Neen, waarom  
en vrage, en rade ik niet :  
ik berg mijn tranen, en...  
dat Gij wilt is geschied.

G.G.

Dankbaar aandenken aan de dag waarop wij  
samen gebeden hebben voor

#### DE HEER

### Helien VANDER DONCKT

echtgenoot van Mevrouw  
Agnes COUTUER

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 4 april 1919  
en godvruchtig overleden in het Sint-Vincen-  
tiusziekenhuis te Gent op 8 februari 1987  
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

**Oud-Strijder 1940-1945.**  
**Bestuurslid NSB Brakel.**

---

De prille lentezon jaagt de laatste vorst uit  
de landerijen en de natuur komt langzaam tot  
leven. De kleine dreumes steekt de handjes  
uit voor een wandeling in de tuin, die op  
uw zorgen wacht, maar gij zijt heengegaan.  
De Heer had je nodig voor zijn hemelse tuin,  
waar de zon feller straalt, de bloemen veel  
mooier zijn en waar het nooit meer winter  
wordt.

Met zachte hand hebt ge, samen met moe-  
der, uw schoon gezin grootgebracht. Steeds  
hebt ge geprobeerd een voorbeeld te zijn  
van eerlijkheid, eenvoud, zachtmoedigheid en  
vergevingsgezindheid. Dit is het beeld dat in  
het diepste van het hart van uw kinderen  
en kleinkinderen bewaard zal blijven en dat  
zij, samen met moeder, levendig zullen houden  
voor de kleinsten die u nauwelijks hebben  
gekend.

Geluk was geen onbereikbaar streven voor  
u, want het lag in de gewone dingen van  
het leven. Het betekende samenzijn met kin-  
deren en kleinkinderen, een tochtje naar de  
tuin met een der kleinsten op de arm, een  
praatje over uw tuin en uw dieren met familie  
en kennissen. Gij noemde dat alles zo graag  
uw "boerderij" want steeds zijt gij ver-  
knocht geweest aan de natuur en alles wat  
leefde.

Onze droefheid om het afscheid wordt  
getemperd door ons geloof in de toekomst  
van hen die trouw bleven aan hun christelijke  
overtuiging in alle omstandigheden. Dat vader  
nu thuis mag zijn bij onze hemelse Vader  
die het blijvend geluk verzekerd heeft aan  
hen die Hem getrouw zijn.

---

†

**De families VANDER DONCKT, COUTUER,  
VANDEPUTTE en FLAMEZ**

danken u voor uw christelijke deelneming.

Uitg. Braeckman b.v.b.a. - Tel. (055) 42 26 24  
Begr. - Crem. A. Marroyen - Tel. (055) 42 26 08