



Gedenk in uw gebeden

DE HEER

HUBERT VAN DER DONCKT

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 29 augustus 1901
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 3 februari 1986,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Kerk en Wereld – Bond H. Hart

De familie VAN DER DONCKT

De familie VAN DER LINDEN

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

" Heer God,

Gij die onze naam hebt geschreven
in de palm van Uw hand,
Gij hebt ons niet voor de dood bestemd
maar voor een bestendig en eeuwig zijn
met U in Uw hemelse Heerlijkheid.
Wij vertrouwen op het Woord van Uw Zoon.
Doorheen onze aardse dood zullen wij
geborgenheid vinden in het mysterie
van goedheid dat alle begrip overtreft,
door en met Christus, onze Heer."

Gekomen tot een schone ouderdom
is de dierbare overledene zacht heengegaan;
de dood boezemde hem geen schrik in,
want hij is gestorven zoals hij geleefd heeft:
kalm en gelaten, zonder uiterlijk vertoon,
maar innerlijk rijk aan diep en vast geloof
gelouterd door beproeving
en gesteund door het gebed.
Hij had een grote godsvrucht tot Moeder Maria.

Dierbare familieleden,
dank voor uw genegenheid, zorg en kommer om mij.
Bewaar in uw hart mijn aandenken
en Gods zegen blijve op u rusten.
Blijf mij indachtig in uw H. Eucharistie
en familiegebed.

Moeder Maria, spreek voor ons ten beste.

Drukkerij Melckebeke Zottegem