

DAT ZIJ IN VREDE RUSTE



BID VOOR DE ZIEL VAN
JUFFROUW

Julienne VAN DER DONCK

geboren te Sint-Lievens-Esse op 14 juni 1898
en godvruchtig overleden te Melle op 25 oktober
1974, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle parochiale genootschappen

Opgevoed in strenge kristelijke geest heeft
de dierbare overledene haar leven opgevat als
een dienst aan de Heer en aan zijn Kerk.
Missienaakring, congregatie van Onze Lieve
Vrouw, onderhouden van het lijnwaad der kerk,
waren één van haar hoofdbezigheden. Hoeveel
uren zij besteed heeft in dienst van de Heer,
weet God alleen. En daar zij door God werd
bemind heeft Hij haar ook het lijden en de
droefheid overzonden om met zijn Zoon ver-
diensten te verzamelen over het geestelijk wel-
zijn van zovele mensen.

Menselijke eenzaamheid werd op het einde
van haar leven haar deel, haar troost vond
zij nog altijd in het gebed.

Haar herinnering zal nog een tijd in het
leven blijven bij de mensen die haar hebben
gekend. De oneindige God echter zal haar in
Zijn liefde nooit vergeten. Zo blijft zij in leven
bij Hem.

Moge zij nu volledig gelukkig zijn in de ge-
meenschap der heiligen en in het bijzijn van
God.

Dierbare familie en kennissen, ik dank u voor
de steun, de zorg en het geduld mij betoond
in mijn ziekte. Blijft mij in uwe gebeden ge-
denken dan zal ik ook voor u ten beste spre-
ken bij de Heer.

Heer Jezus leid de doden binnen in het licht
waarin Gij woont, toon hun voor altijd uw
aangezicht.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.



De families VAN DER DONCK en DE PRIJCK
danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming in hun rouw.

uitgever : Johan Matthijs - St.-L.-Esse