

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffrouw

### LEONTINE VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem, de 31 augustus 1878, en er kristelijk overleden, de 2 februari 1966, gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken en voorzien van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

*Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart, van de Mariacongregatie en van de Pauselijke Missiewerken.*

Elk sterven is pijnlijk ..... en toch is kristelijk steeds een gewin, vooral dan wanneer het verder leven niets meer heeft aan te bieden dan menselijke ellende en onmacht.

De duurzame overledene is, na enkele dagen zware ziekte, zacht ontslapen en het eeuwig leven ingetreden. «Welnu dan Heer, doe met mij wat Gij wilt, maar laat mijn geest opgenomen worden in uw vrede, want sterven in U is mij liever dan leven». Deze woorden uit de H. Schrift mogen in haar mond worden gelegd. Nu is haar levensloop in rijke ouderdom zacht afgebroken. Op het ogenblik dat tijdens de misviering, op het feest van Lichtmis, werd gebeden en gezongen :

«Uw dienaar laat Gij, Heer,  
nu naar uw woord in vrede gaan :  
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd.....»

werd de ziel van deze trouwe Congregantiste en Maria-vereerster, door Moeder Maria uitgenodigd om voor eeuwig Christus, haar Heil, te aanschouwen en het feest van Lichtmis te gaan vieren in de Hemel. Niet tedereen krijgt zo'n gunst en een teken van uitverkiezing.

*Duurbare Broeder*, ik weet dat mijn heengaan u veel pijn zal veroorzaken en een leemte in uw leven zal laten, doch tracht u te verheugen in mijn geluk en zoek bij de Heer de kracht om uw eenzaamheid te aanvaarden in afwachting dat wij allen weerom samen zijn voor altijd. *Beminde Familie*, ik dank u om uw grote genegenheid en uw hulp in mijn nood. Ook u, *eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis*, die mij als engelen van liefde hebt verzorgd, dank ik zeer oprecht. Laten wij allen mekaar blijven gedenken in een vroom gebed.

Heilig Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.

Heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder, wees mijn heil.

---

Mijnheer Polydoor VAN DER DONCKT, Ere-Sekretaris,  
*haar broeder;*

De families VAN DER DONCKT, GHIJS,

DANKEN U  
voor uw gebeden  
en voor uw meevoelen in hun rouw.