

Bij de Heer is barmhartigheid en over-
vloedige Verlossing. « Miserere »



TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

M E V R O U W

Léontine VAN DER DONCKT

geboren te Elst de 3 november 1889, en god-
vruchtig overleden te Oprakel de 10 juni
1970. - Gesterkt door de H.H. Sakramenten
der stervenden en de pauselijke zegen « in
articulo mortis ».

De dodenliturgie herinnert er ons aan,
dat alleen Gods grenzeloze goedheid, ons
gebracht in Jezus Christus, ons redden kan
en zal, als wij in geloof en vertrouwen
naar hem toe gaan.

Zo dikwijls heeft de overledene gebeden :
« Ik geloof in God de Vader, in Jezus
Christus, in de H. Geest; ik geloof in de
vergiffenis der zonden, in het eeuwig le-
ven ».

Voortdurend heeft zij God als haar Va-
der aanroepen en om Maria's hulp ge-
vraagd : « bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. »

Gedurende haar lange ziekte, die zij met
groot geduld doorstaan heeft, is zij steeds
meer naar haar Verlosser toegegroeid en
kon zij zich van al het aardse onthechten.

Biecht en H. Communie waren haar een
troost en een sterkte.

Nu in haar aardse leven « alles is vol-
bracht », vragen wij, die haar kenden,
biddend : « dat zij in vrede ruste. Amen. »



De familiën

VAN DER DONCKT,
DE VUYST,
VAN NEDERVELDE,

danken U voor de gebeden en deel-
neming in hun diepe rouw.