

« Wij weten dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben ». (Rom. 8, 25)



VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Lucien VAN DER DONCKT

echtgenoot van **Alma YSEBAERT**,

geboren te Zegelsem op 20 december 1913 en thuis schielijk overleden op 28 augustus 1988, gesterkt door de gebeden uit de zieken- en stervendenliturgie.

Onverwacht, zonder een woord of gebaar van afscheid, maar met een diep geloof in al het goede is vader van ons heengegaan.

Hij heeft het wellicht zo gevraagd aan Hem, de enige aan wie hij alles vertelde. Lucien heeft nog zijn hof en zijn duiven bezocht. In huis staat nu de zetel onbezet. De schone troost die deze man aan de zijnen achterlaat is de overtuiging dat hij een onberispelijke en liefdevolle vader en een oprechte vriend was. Dienstvaardig voor iedereen, eerlijk in handel en wandel heeft hij hard gewerkt in de koolmijnen, in Frankrijk als seizoenarbeider, steeds bekommerd om het welzijn van zijn gezin en zijn familie.

Zijn spoedig heengaan laat ongetwijfeld een diepe wonde in het hart van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Mijn beste echtgenote, wij waren gelukkig bij elkaar, we hebben veel vreugden en kruisen samen gedragen. Het zal nu hard zijn voor U. Moge God en de kinderen U helpen en steunen. Tot weerziens bij God.

Beste Gilbert, Rita, Iris en Doris, ge zult me niet meer kunnen vertellen over uw vreugde en verlangens, over uw werk en zorgen. Maar blijft genegen aan moeder en aan elkaar. Bidt dikwijls voor mij.

Beste familieleden, goede geburen en vrienden, het afscheid is pijnlijk omdat onze onderlinge genegenheid zo groot was. Blijf trouw aan het goede voor elkaar. Ik dank U voor alles. Heer Jezus, onze verrijzenis en ons leven, neem hem op in uw heerlijkheid. H. Jozef, spreek voor hem en ons ten beste.

Namis : vrijdag 7 oktober om 19 u.

De families

VAN DER DONCKT, YSEBAERT,
HUBO, DE TEMMERMAN,
danken U.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. L. De Ruyver, Brakel