

Ik was U toegewijd, o Maria! Gij zijt de veilige haven waar ik mijne toevlucht gezocht heb. H. Ephrem

† ZALIG AANDENKEN aan
MEJUFFER
Maria VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem den 29 Juni 1880
en er zeer godvruchtig overleden
op 7 November 1945, versterkt door al de
Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was Prefekte en Jubilarisse der Congregatie van
O. L. Vrouw,
Voorzitster der Boerinnengilde,
lid van al de godvruchtige vereenigingen
en weldoenster der parochiale kerk.

Opgebracht in de vrees des Heeren wandelde zij als eene uitverkorene, gansch haar leven in ware godsvrucht. Hare groote eenvoudigheid maakte haar voor naam in Gods oog en bij de menschen. Eene hooge zedigheid in gelaat en spraak trof alwie haar naderde. Zij leefde voor haar familie, voor de Congregatie, en hare boerinnengilde. Hoe aangenaam was haar omgang met eenieder. Daarom is ze ons te vroeg ontnomen. Zij was de wijze maagd door God geprezen in de H. Schrift. Geleefd hebbende als een engel onder de menschen, mocht ze als een engel ten hemel gaan, omringd door degenen die haar zoozeer beminden, en zoo goed verzorgden in de pijn harer laatste stonden. Haar heengaan was schoon en troostend.

Bemide Broeders en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe genegenheid, volbrengt stipt mijne laatste wilsbeschikkingen, verplicht U voor mij te bidden.

Dierbare Congreganisten, beste Gildezusters, eens zullen wij voor altijd vereenigd worden in de eeuwige vreugde.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!
300 d. afl.

Ik was uw kind, o Maria, spreek voor mij ten beste bij Jezus, uw Godlijken Zoon.

*Mijnheer en Mevrouw Omer Van der Donckt-Van de Mergel,
kinders en kleinkinders;
Mijnheer en Mevrouw Gyriel Van der Donckt-Van de Putte,
kinders en kleinkind;
Mevrouw Weduwe Jozef Van der Donckt-De Wolf;
De familie Van der Donckt;
De familie Van Nieuwenhove;*

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond*