

Om God heeft zij gewerkt
met God heeft zij geleden
op God heeft zij gehoopt
tot God heeft zij gebeden. (G.G.)



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Alberta Van Der Donckt

weduwe in het eerste huwelijk van
Frans ASSEZ,

in het tweede huwelijk van Valère COPPENS,

geboren te Zegelsem op 21 september 1891
en godvruchtig overleden in de kliniek

Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 10 juni 1986,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Deze dierbare overledene is opgegroeid in
een diep-kristelijk gezin en zij is trouw
gebleven aan kerk en geloof.

Van jongsaf had ze geleerd God te eren,
zo kon zij ook moedig de kruisjes die
haar overkwamen aanvaarden.

Haar leven was gebouwd op een diep-kris-
telijk geloof, aangewakkerd door gebed; zelfs
in de kliniek, tot de laatste dag, was het
bidden... bidden...

Een schoon leven, niet naar de maatstaf
van de wereld, maar naar die van het
geloof.

Zij was een eenvoudige vrouw, zonder we-
reldlijke titels of onderscheidingen, maar

ze mocht fier zijn over haar kristen-zijn.
Hoe blij was ze niet met het bezoek van
de priester.

Al heeft moeder een schone ouderdom be-
reikt, haar heengaan is toch te vlug gegaan.
Het moge een troost zijn voor hen die
achterblijven, dat haar dochter, schoonzoon
en kinderen alles hebben gedaan om moe-
der een schone en koninklijke dag te be-
zorgen, want moeder was graag thuis en
leeftde intens mee met het gezin!

Haar diep-kristelijk geloof deed haar ver-
langend uitzien naar de eeuwige ontmoeting
met God.

Uit haar Godsliefde ontsproot ook een rots-
vast vertrouwen in de Goddelijke voorzie-
nigheid die alles ten goede leidt.

God riep haar nu om over te gaan naar
het Hemels Vaderland.

Dierbare Paula, schoonzoon, lieve kinderen
en familie, ik dank U voor de vele geluk-
kige jaren welke ik in uw midden mocht
doorbrennen, voor de goede zorgen en op-
beurende steun. Moge God U zegenen.

Geburen en kennissen, dank voor de vriend-
schap die gij mij gegeven hebt, uw liefde
maakte mijn leven zo rijk, tot weerziens
in de hemel. Heer, geef haar de eeuwige
rust.

H. Maria, moeder van de liefde, b.v.o.

De families

VAN DER DONCKT, VAN HUFFEL,
ASSEZ, DE RUYVER, COPPENS,

danken U.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel