

Vader, Uw wil geschiede.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mejuffer

## Marie, Clemence VAN DER DONCKT

Lid van verschillende Genootschappen.

geboren te Zegelsem, de 27 januari 1875 en er  
godvruchtig overleden de 19 mei 1964, gesterkt door de  
HH. Sacramenten en van de Panselijke Zegen  
in het stervensuur.

Zij is een zachte dood gestorven. Op het ogenblik dat zij zich voorbereidde om de Heer liefdevol te ontmoeten in de H. Communie der zieken, ter gelegenheid van de hoogdag van Sinksen, is Hij haar plotseling zelf tegemoet gekomen en heeft haar goedig uitgenodigd voor de eeuwige ontmoeting en aanschouwing in de hemel.

De Heer vond haar bereid. Als een wijze maagd heeft zij geleefd, enkel zoekend datgene wat een blijvende waarde geeft aan het leven : Gods wil volbrengen en leven volgens zijn geboden. Haar gezegende ouderdom en de ziekte van de laatste weken brachten daarbij de volle onderwerping en de liefdevolle berusting in Gods heilige wil. Terecht mogen wij zeggen dat de dood het einde van haar kwellingen betekent, de deur van het ware leven, de voltrekking van haar zegepraal en de ingang van de volmaakte gerustheid en vrede.

Zij die gedurende hun leven op Maria, onze hemelse Moeder, hun betrouwen stelden, zullen op hun laatste levensdag de poorten van de hemel voor hen zien opengaan.

Ten paradijze geleiden u, trouwe dienaress des Heren, de engelen des hemels ; dat de martelaren u aan de drempel van het Vaderhuis afhalen en u ontvangen in de eeuwige rust.

Duurbare broeder en zuster, de Heer vergelde u wat gij voor mij hebt gedaan vooral gedurende mijn laatste ziekte. Ook u, mijn duurzame nichten en familie, dank ik om uw toewijding, uw genegenheid en uw zorgen. Laten wij allen mekaar terugvinden en verenigd blijven in het gebed.

Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Mijnheer Polydoor VAN DER DONCKT;

Mejuffer Leontine VAN DER DONCKT;

De families VAN DER DONCKT-GHIJS,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.