

Wijs is deze die God vreest, en verstandig hij die vlucht wat kwaad is.

Bid voor † de Ziel

van den Heer

OMER VAN DER DONCKT

echtgenoot van Mevrouw

EMMA VAN DE MERCEL

geboren te Michelbeke den 16 Juli 1877. en kortstondig overleden te Zegelsem den 8 Februari 1947.
Voorzien van het H. Sacrament des Oliesels.

Oud Gemeenteraadslid, en lid van alle godvruchtige Genootschappen.

De mensch weet niet welk zijn einde wezen zal en wat er morgen zal gebeuren. Heden is hij, en morgen komt hij niet meer te voorschijn. Daarom weest wakend. Doch zooals een Vader met barmhartigheid zijn kinderen behandelt, zoo is God medelijdend met allen die Hem vreezen, omdat Hij onze nietigheid kent.

De Heer, zijn Schepper, schonk hem groote kracht, waarmêe hij onverpoosd aan 't welzijn van zijn groot gezin werkte; daarin zocht hij, op den weg der rechtvaardigheid en vrij van alle buitensporigheid, zijn geluk.

Billijk is onze droefheid want beweeneenswaardig is de slag die ons getroffen heeft. Zijn verlies is ons dubbel pijnlijk: om de goedheid van zijn omgang en om het plotselinge van zijn afscheiden.

Bemide Echtgenoot, dank voor uw zorgvolle genegenheid. Op het oogenblik dat we meenden de vruchten te plukken van een leven van gezamenliken kommer en strijd heeft de Heer er anders over beschikt. Dat zijn Wijl geschiede.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel! Pijnlijk is onze scheiding en zoo onverwacht, Doch troost U in het geloof dat wij allen eens, na het volharden in den christelijken levensweg terug vereenigd zullen zijn. Hebt allen dank voor uwe bezorgdheid, en wilt uwen vader steeds gedenken in uwe dagelijksche gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

Mevrouw Omer VAN DER DONCKT-VANDE MERGEL,
kinderen en kleinkinderen ;
De Familien VAN DER DONCKT, VANDE MERGEL,
VAN NIEUWENHOVE en DE VOS ;

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene.

Danken U van harte.