

Wij aanbidden en loven U, o Christus! Omdat Gij
door uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Omer Pieter VAN DER DONCKT

geboren te Elst op 29 September 1873
en er godvruchtig overleden op 22 October 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis »

*Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart en van
nog andere godvruchtige genootschappen.*

Hoe aangenaam is het te sterven als men goed heeft
geleefd, want de dood der rechtvaardigen is het einde
van hun pijnen, de voltrekking van hun zegepraal en
de ingang tot het eeuwig leven. H. Augustinus.

Omer was een man van geloof, die de Heer diende
met oprechtheid en betrouwen, die nauwkeurig zijn
christelijke plichten volbracht, die belangstelling voel-
de voor den erediensdienst en krachtdadig zijn steun ver-
leende voor de luister van Gods huis.

In de beproevingen was hij gelaten en volkomen
onderworpen aan den heiligen wil van God, overtuigd
dat lijden louter en de mens deelachtig maakt aan het
eeuwig geluk van den hemel.

Bemide broeder, zuster en familie, ik voelde mij
gelukkig in uw midden, laat door mijn afscheid onze
liefde voor elkander niet verzwakken, maar verstevigt
ze steeds door uw gebeden en goede werken tot lafenis
van mijn ziel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
500 d. afl.

R. I. P.

Uitg. Van Nederveelde, Elst

Heer en Mevrouw Remi VAN DER DONCKT-D'HAENENS;
Heer en Mevrouw Arthur D'HAENENS-VAN DER DONCKT;

De familiën VAN DER DONCKT en SEGHERS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.