



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Rachel VAN DER DONCKT

weduwe van de heer
Robert BOTTELDOORN

Geboren te Elst op 29 augustus 1931
en overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 5 februari 2001,
gerest door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De families :
VAN DER DONCKT - DE RIDDER -
BOTTELDOORN - GODITIABOIS
danken U voor uw medeleven en gebed.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

De namis wordt opgedragen op zondag
18 maart 2001 om 10.30 uur in de
parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49